

Salzburg is een prachtige stad tussen meren en bergen, én je kunt er fijn winkelen. Inez verhuisde jaren geleden naar 'het decor van *The Sound of music*'. Zij neemt Vriendin's Louël mee naar haar favoriete plekjes.



Meer dan snee sokker

Inez: "We hebben hier de afgelopen zomer het *EK voetbal* gehad, toen Oostenrijk en Zwitserland samen gastland waren. De hele stad was geel-blauw gekleurd vanwege het Zweeds elftal dat hier speelde. Supergezellig! Voor de liefde ben ik jaren geleden naar Salzburg verhuisd. Ik vloog als stewardess de hele wereld over, werd uitgenodigd op een Oostenrijkse bruiloft en ontmoette daar mijn huidige man. Toen onze kinderen geboren werden (Nikki is inmiddels elf en Leoni tien jaar - red.), ben ik gestopt met vliegen en een studie gaan volgen om gids in Salzburgerland (Oostenrijkse deelstaat waarvan Salzburg de hoofdstad is, tevens bekend wintersportgebied - red.) te worden. Ik hou van deze stad, het is hier zo mooi. In de omgeving kun je wandelen in de bergen, zwemmen en zeilen, skiën en Italië is vlakbij. Wij skiën 's winters vaak met het gezin. Mijn man en kinderen zijn daar heel goed in. Ik heb ooit een ski-ongeluk gehad, dus ik ben wat voorzichtiger. Van eind november tot april ligt hier sneeuw. In de winter kan het hier min twintig graden Celcius zijn. Ik heb een heel warme wintergarderobe moeten kopen toen ik hier kwam wonen. Weet je wat mij opvalt? Iedereen heeft respect voor de natuur en is trots op dit mooie land. Mensen kopen voornamelijk producten uit de regio op de boerenmarkt, iedere donderdagochtend. Ook hebben ze allerlei kruidenmiddeltjes tegen kwalen en staat er in elk huis een zelfgemaakt hoestdrankje op de plank. En hoewel je bij bakkers heerlijke 'apfelstrudel' kunt kopen, krijg je meestal zélfgebakken taart als je bij iemand op bezoek komt. Omdat Salzburg de stad is waar componist Mozart werd geboren en waar de film *The Sound of music* is opgenomen, nemen ook Japanners en Amerikanen deze stad mee in hun rondreis door Europa. Het contact met die verschillende nationaliteiten maakt mijn werk zo leuk.

Elke zomer ga ik drie weken naar Nederland. Zeilen in Friesland, naar Amsterdam en met familie op vakantie in Zeeland. Maar het is altijd weer fijn om terug te komen. Want hier loop ik aan het eind van mijn straat zo de berg op. In de herfst kom je dan boven de nevel uit, waar het warm is en je de burcht boven het wolkendek ziet uitsteken. Prachtig. Ik kan jullie ook veel bijzondere winkels laten zien met lokale lekkernijen, handgemaakte tassen, kleding en hippe Alpen-accessoires!"



"Proef de *Mozartkugel* van Fürst! Dat zijn de allerbeste."
Getreidegasse 47
(en meer plekken in de stad).

Cityshoppen Salzburg

euw, & strudel

"De huizen zijn hier hoog. Door de rivier en de bergen was er niet veel extra ruimte om de stad uit te breiden. Hier in de Getreidegasse vind je veel hippe winkels en ketens als H&M en Zara."



Moser

"Wist je dat vrouwen in deze regio met trots hun 'dirndl' dragen? Wanneer we iets bijzonders te doen hebben – zoals ik nu met jullie op pad ben – trekken we onze 'dirndl' aan. Dus Louël, je móet er een passen! Hier zijn ze goedkoper dan bij Lanz." **Herbert-von-Karajan-Platz 2.**

Ludwig Reiter

"Dit winkeltje is een begrip hier. Niet goedkoop, maar koop je een handgemaakte tas, dan heb je die voor altijd. Naast tassen ook mooie schoenen en riemen." **Linzer Gasse 62.**



Lanz

"Bij Lanz kopen de vrouwen hun 'dirndl', de traditionele Oostenrijkse jurk. Kostbaar, maar voor je leven lang. Let op de prachtig bestempelde stoffen met borduursels! En vraag naar het gastenboek met handgeschreven berichtjes van onder anderen koningin Beatrix, Jackie Kennedy en de echte familie Von Trapp." **Schwarzstrasse 4.**

Caligula

"Minder traditioneel is de kleding even verderop, op nummer acht. Hier hippe merken zoals Diesel, Nudie jeans en Gsus." **Schwarzstrasse 8.**





Mon bijou

"We zijn hier niet ver van Italië en dat zie je aan de mode op straat. Je ziet veel mannen met modieuze, gekleurde stropdassen. In deze winkel hebben ze véél tassen in allerlei variaties. Ook sieraden, sjaals en brillen. Betaalbaar en leuk!"

Residenzplatz 5

(en op meerdere plekken in het centrum).

Mia de Roca

Ga je naar de bergen, dan is het leuk met een hip gewei of Alpentasje thuis te komen. *Alpine lifestyle* is hot, ook in Salzburg! Dit is sowieso een geliefd straatje met veel antiek- en rommelwinkels.

Goldgasse 12.



"Van eind november tot april ligt hier sneeuw. Dat maakt de stad nóg romantischer."

Jahn-Markl

"Zoek je een écht warm vest voor in de bergen? Stap dit kleine winkeltje dan binnen (bestaat al zeshonderd jaar!). De lange kousen worden nog altijd gebreid door oude dames uit de regio. Daar doen ze een week over, maar dan heb je ook nóóit meer koude voeten."

Residenzplatz 3.



"Het geboortehuis van Wolfgang Amadeus Mozart, waarvoor jaarlijks miljoenen toeristen naar de stad komen." **Getreidegasse 9.**

Café Bazar

"Hier drinken de Salzburger hun koffie en lezen ze hun krantje. Ook de burgemeester komt hier vaak. Uitzicht op de rivier Salzach met stromend gletsjerwater."
Schwarzstrasse 3.



Johan Nagy & Söhne

"Iedere familie heeft zijn eigen recept voor de beroemde 'lebkuchen' die in de adventtijd aan elkaar gegeven worden. Vaak met een specifieke tekst erop. Ook in deze winkel worden ze volgens oud familierecept gebakken."
Linzer Gasse 32.



Christmas in Salzburg

"Kerstwinkel die het hele jaar geopend is. Kerstmarkten zijn hier in december op de Residenzplatz en Domplatz."
Judengasse 10.



Kllex

"In deze speelgoedwinkel ben je met kinderen wel even zoet. De levensgrote eland is van het beroemde merk Steiff, de eerste fabriek (opgericht door een vrouw) die teddyberen maakte."
Hanschplatz 1.



New one

Eigenares Nina Schullin heeft haar eigen ateliers in Oostenrijk en maakt zowel verfijnde als excentrieke en trendy sieraden van halve en hele edelstenen. Onder meer armbandjes van € 10,- tot € 49,-.
Churfürststrasse 4.



"Er gelden strenge voorschriften voor uithangborden omdat de binnenstad op de werelderfgoedlijst van de *Unesco* staat."

