

reizen

Dwars door het mooiste Zwitserland

De nieuwe **Goldenpass Express** verbindt twee
publiekslievelingen in Zwitserland: de steden
Montreux en Interlaken. Een wonderschone treinreis,
steeds verder de hoogte in.

tekst en foto's Louël de Jong

Het Meer van Genève
bij Montreux.



1 GOLDENPASS EXPRESS Van belle-époquesfeer naar machtige bergen

Ruim honderd jaar werd er gewacht op deze treinreis. Het plan voor een directe verbinding tussen Montreux en Interlaken lag er al sinds de aanleg van het spoorproject in 1901, maar was praktisch onhaalbaar vanwege verschillende spoorbreedtes. Nu is er de primeur. Voor het eerst ter wereld kan een smalspoortrein, gebruikt in de bergen, doorrijden op een normaalspoor dankzij een knap staaltje technisch vernuft: verstelbare draaistellen onder de trein. En zo verbindt de Goldenpass Express Montreux en Interlaken zonder overstap en kan je ongestoord reizen van het Meer van Genève naar de toegangspoort tot de machtige bergen Eiger (3976 m), Mönch (4110 m), Jungfrau (4158 m).

De rit met de panoramatrein gaat dwars door natuurgebied Gruyère Pays-d'Enhaut, een landschap vol bossen, rotsige pieken, watervallen, houten boerderijen en alpenweides. Ruim drie uur duurt de reis door drie regio's, die meteen een mooie dwarsdoorsnede van Zwitserland geeft: de oude wijngaarden en belle-époquesfeer rond Montreux, luxe en kaasboeren in tussenstop Gstaad, turquoise meren en bergreuzen bij Interlaken.
gpx.swiss



2 MONTREUX Rust en inspiratie aan de Zwitserse Riviera

Hoewel Montreux een mild microklimaat heeft met veel zonuren, zijn de straten deze dag nat van de regen. De witte en grijze wolken maken het zicht op het Meer van Genève alleen maar intrigerender. Als plukken watten hangen ze tegen het bergmassief aan de overkant. En je weet: daarachter ligt de iconische Mont Blanc, in Frankrijk, aan de andere kant van de grens.

Nogal wat artiesten vonden hier inspiratie, aan de kade staat een standbeeld van Queen-zanger Freddie Mercury. "Als je gemoedslust wilt, kom dan naar Montreux", zei hij. Komiek Charlie Chaplin woonde de laatste 25 jaar van zijn leven in het naastgelegen, mooie Vevey – dat net als Montreux een heerlijke belle-époquesfeer heeft.

Wat is de magie van Montreux en de Zwitserse Riviera? Het moet de schittering van het enorme groenblauwe meer zijn, samen met de steile wijngaarden (Unesco Werelderfgoed) en bergtoppen rondom. Maar ook de oude villa's en de hoger gelegen *vieille ville*, de oude stad, die met haar smalle straatjes en pastelkleurige huizen met luiken aanvoelt als een Frans dorp.
montreuxriviera.com



3 LES PLÉIADES Wandel met uitzicht op witte narcissen

La neige de mai (meisneeuw) wordt het tapijt witte narcissen genoemd dat elk jaar op de hellingen boven Montreux bloeit – in mei op de lagere weides, soms pas in juni op de hoge almen. Vroeger was dit hét evenement van het jaar, het betekende het definitieve einde van de winter, met optochten en narcissenfeesten. Nu niet meer.

Wel zijn er narcissen-wandelroutes, dus nemen we de bergtrein naar uitzichtpunt Les Pléiades (1361 m). Een mooie rit omhoog langs wijngaarden, chalets, moestuinen en zelfs palmbomen. Wil je dat de trein stopt bij een stationnetje, druk dan op de knop: *arrêt sur demande* heet dat in dit Franstalige kanton. Boven blijken de narcissen nog niet in bloei, het was een koud voorjaar. Prachtige troostprijs is het weidse uitzicht op de vallei.

Terug in Montreux wacht aan het water het Kasteel van Chillon. De oudste toren is duizend jaar oud, de graven van Savoye woonde bijna vierhonderd jaar in deze burcht. Er zijn open haarden zo groot dat tien mensen op rij erin passen, een kapel met veertiende-eeuwse fresco's, geheime vluchtgangen voor kasteelheren en een kerker.

Ook de Engelse schrijver Lord Byron kreeg hier eens een rondleiding en was zo onder de indruk dat hij het beroemde gedicht *The Prisoner of Chillon* (1816) schreef.

MUZIEK-FESTIVAL

Het **Gstaad Menuhin Festival**, met onder anderen Jaap van Zweden die jaren hoofddirigent was van het Gstaad Festival Orchestra, wordt gehouden van 14 juli tot 2 september. De podia van het klasieke muziekfestival staan niet alleen in Gstaad, ook in kerken van omliggende bergdorpen als Saanen en Lauenen worden intieme concerten gegeven.
gstaadmenuhin-festival.ch

4 GSTAAD Kaasmakers en koeien tussen sterrenhotels

"Er is het Gstaad van de vijfsterrenhotels en het Gstaad van het boerenleven", zegt Mike von Grünigen. Hij groeide hier op als boerenjongen en werd later meermalen wereldkampioen reuzenslalom skiën. Het verhaal over zijn jeugd in de jaren zeventig komt overeen met dat van kaasmaker David Peretten, die we deze ochtend ontmoeten. 's Zomers leeft hij bijna drie maanden met gezin en koeien op de hoge alm. Kinderen krijgen vrijstelling van school, eenvoud siert het leven die zomermaanden.

Nu worden de kazen nog in het dal gemaakt (van-

Geniet
van het
tapijt van
witte
narcissen

FOTO MAUDE RION

daag is dat een pittige spitzhorn-extra), vanaf half juni gebeurt dat 'boven' en mag het Alpenkaas heten vanwege de bloemen en bergkruiden die de koeien daar eten.

Slapen doen we bij de familie Sumi op de boerderij. De koeienstallen zijn tegenover onze kleine chalet met stapelbed, 's morgens is er ontbijt met vers brood en honing. De luxe waar Gstaad bekend om staat is ver weg. Het chaletdorp telt weliswaar zes vijfsterrenhotels, rondom is er vooral boerenland met wegen die soms één auto breed zijn.

gaesslihof.ch
gstaad.ch

Kaasmaker David Peretten.





5 INTERLAKEN Toegangspoor naar machtige pieken

Interlaken, de naam doet het al vermoeden, ligt ingeklemd tussen twee meren: de Thunersee en Brienzersee. Het water dankt zijn wonderlijke groenblauwe kleur aan sedimenten die met smeltwater van gletsjers worden meegevoerd naar de meren. Op de Brienzersee kun je met een bijzonder bootje varen, de HotTug. Half boot, half badkuip, gevuld met warm water dat wordt opgestookt met een houtkacheltje aan boord. De motor is elektrisch, zodat er in stilte kan worden genoten van de omliggende bergen.

Nog rozig van het badde- ren ontdekken we later in de middag Unterseen, het oude stadsdeel van Interlaken. Echt een parel met negentiende-eeuwse huizen

en geplaveide straten. De bloembakken zijn mooi gevuld maar niet te stijfjes, er wordt gefietst en geparaglided, het uitzicht op de bergreuzen Eiger, Mönch en Jungfrau is magisch. In anderhalf uur sta je vanuit hier bovenop de Jungfrauoch: met 3454 meter het hoogste treinstation van Europa. Je moet een beetje geluk hebben dat de pieken niet achter de wolken zitten, zoals vandaag, maar dat is gelijk wat dit land en deze reis zo ontspannend maakt. De natuur domineert, daaromheen is alles opperbest geregeld.

Om bij de Jungfrauoch te komen, neem je de trein vanuit Interlaken-Oost via Grindelwald Terminal.

jungfrau.ch
interlaken.ch



TIPS VOOR INTERLAKEN

- Varen in een Hot-Tug op de Brienzersee. pirate-bay.ch
- Wandelen: rond Schynige Platte, Harder Kulm of Brienzer Rothorn.

Meer informatie over Zwitserland:
myswitzerland.com



TIPS VOOR MONTREUX

- **Oude stad:** wandel omhoog, de *vieille ville* ligt achter het station tegen de berg. Of neem bus 206 vanaf het station, halte Le pont.
- Naar de narcissenvelden op **Les Pléiades** (t/m begin juni, check bij toeristeninformatie): neem de bergtrein vanuit Vevey naar eindpunt Les Pléiades. Onderweg is het goed lunchen in bergrestaurant Le 1209 (Route de Lally 5, Blonay)
- Het **Montreux Jazz Festival** is van 30 juni-15 juli 2023.

TIPS VOOR GSTAAD

- **Fondue-wandeling:** trek eropuit met een speciale fondue rugzak om midden in de natuur te kaasfonduen. Alle benodigdheden zitten erin, van brood tot fonduestel (Molkerei Gstaad, Lauenenstrasse 24).
- **Wandelen:** loop ook eens een rondje om de Lauenensee.