

# Kleurrijke kasteeltuinen

In het voorjaar gaan de poorten van veel kasteeltuinen weer open. **Louël de Jong** tipt vijf historische domeinen, met muren vol bloesems en eeuwenoude citroenbomen.

tekst **Louël de Jong**



De tuin bij Slot Zuylen is niet opgeleukt met moderne kunstwerken. Links de slangenmuur.

## 1 SLOT ZUYLEN Bloesem, sterhyacinten en bostulpen

“Slot Zuylen is intiem en authentiek. De tuin ook. Daarom houd ik zo van deze plek. Het is niet opgeleukt met moderne kunstwerken of andere fratsen. De tuin is het kunstwerk”, zegt tuinbaas Arnold Achterkamp enthousiast. Het buitenmuseum wisselt met de seizoenen. Vanaf april bloeien er volop sterhyacinten en bostulpen, en in de boomgaard kleine kievitsbloemen. “Wonderschoon!”

De tuinbazen woonden vroeger bij het kasteel. In de winter moesten ze 's nachts de kachel opstoken in de kas waar de subtropische planten stonden. Achterkamp woont in de stad, maar verder is er dus niet veel veranderd.

De 120 meter lange slangenmuur stamt nog uit 1735, met daar tegenaan mooi gesnoeid leifruit. De muur meandert, in de luwte van de holletjes zijn soorten geplant die eigenlijk thuishoren in een subtropisch klimaat, zoals abrikozen, amandelen, morellen en meerdere soorten vijgen en perziken. In deze periode is de muur een zee van bloesem.

[slotzuylen.nl](http://slotzuylen.nl)

Geopend vanaf 1 april op woensdag t/m zondag van (11-16.00 uur). In het laagseizoen alleen vrijdag t/m zondag. Adres: Tournooiveld 1, Oud Zuylen (bij Utrecht).



In de tuin van Kasteel Keukenhof bloeien 's zomers de mooiste dahlia's.

## 2 KASTEEL KEUKENHOF

Een tuin met 150 soorten dahlia's

Bloemenpark De Keukenhof in Lisse is wereldberoemd, het naastgelegen Kasteel Keukenhof niet. De naam van het kasteel is afgeleid van Keukenduyn: in de middeleeuwen een strook binnenduinen nabij Slot Teylingen. Gravin Jacoba van Beieren (1401-1436) woonde in ballingschap op het slot en gebruikte het gebied voor de jacht en het verzamelen van bessen en kruiden voor in de keuken. Zo kreeg de hofstede die daar later werd gebouwd de naam Keukenhof.

Het landgoed bestaat nu uit een kasteel met goed bewaard gebleven interieur, weilanden en bollenvelden. De tuin rond het kasteel is zeker een bezoek waard. Er

bloeien geen noemenswaardige tulpen en narcissen, zoals in de naastgelegen toeristentrekker, maar wél de mooiste dahlia's. Van half juli tot de eerste nachtvorst schitteren er wel 150 soorten, sommige bloemen zijn zo groot als een gezicht. De kleurrijke dahlia's zijn de paradepaardjes van de twee tuinmannen die er dan voltijds mee bezig zijn. [kasteelkeukenhof.nl](http://kasteelkeukenhof.nl)

Het landgoed is dagelijks geopend en gratis toegankelijk. Het kasteel, met prachtig interieur, is op woensdag en donderdag te bezichtigen; de rondleiding is €5 pp (kinderen vanaf 10 jaar welkom). Adres: Keukenhof 1, Lisse.



Kasteeltuin Hemmen: kleurrijk en speels.

## 3 KASTEELTUIN HEMMEN

Klassieke cottagetuin

Jan van den Brandhof is een bevlogen plantenkenner. Op de basisschool was hij al bezig met het verpoten van plantjes. Hij ging werken in de tuinbouw, en nu beheert hij Kasteeltuin Hemmen. Ooit was de ommuurde plek de 'nutstuin' (tuin met fruitbomen en moestuin) van een kasteel, nu is het een wondermooie klassieke cottagetuin.

Het kasteel zelf werd vernietigd in de oorlog, begin jaren negentig werd deze tuin aangelegd. Een aanrader voor plantenliefhebbers en ook nog eens gratis te bezoeken. Dat kan dankzij een flinke groep vrijwilligers, donateurs en omdat de meeste planten werden geschonken door kwekers waarmee Van den Brandhof ooit samenwerkte.

Het resultaat is kleurrijk, speels en natuurlijk. In de tuin bloeien phloxen, rozen, hibiscus, duizendknoop, rudbeckia en hortensia's – alles op elkaar afgestemd en afwisselend bloeiend tussen mei en november. Alsof je in een beroemde Engelse tuin loopt. De beheerder gebruikt het woord 'trots' niet snel, hij is eerder blij dit te kunnen delen. [kasteeltuinhemmen.nl](http://kasteeltuinhemmen.nl)

Dagelijks geopend van 1 mei t/m 31 oktober (8-19 uur). De toegang is gratis. Adres: Veldstraat 40, Hemmen (Overbetuwe).



Het Park van Beervelde behoort toe aan de familie De Kerchove de Denterghem.

## 4 PARK VAN BEERVELDE

Vlaamse tuinbeurs op kasteeldomein

"Er zijn topkwekers die uitsluitend op onze Tuindagen staan. Bezoekers zien hier soorten bomen en planten die nergens anders te koop zijn", vertelt Jan Verlinde van Park van Beervelde. "Maar het is het landgoed dat deze beurs zo geliefd maakt, met park, bos, oude gebouwen en water." Tel daar 250 standhouders bij op en je hebt een soort reuzetuifees op een privé kasteeldomein. Je moet er wel de grens voor over: Beervelde ligt bij Gent.

Het kasteel is verdwenen, op de oude grondvesten staan een witte villa met luiken, een koetshuis en stallen. Door het kasteelpark in Engelse landschapsstijl wandelen kan ook als er geen tuinbeurs is (wel vooraf per mail melden). Sinds 1783 behoort het landgoed toe aan de familie De Kerchove de Denterghem. De tuinbeurs is het geesteskind van de huidige bewoner, graaf Renaud de Kerchove de Denterghem. Naast plantenverkoop zijn

er workshops, demonstraties en showtuinen. 'Tuindagen Beervelde is de ontmoetingsplaats voor tuinvrienden' meldt [groenvandaag.nl](http://groenvandaag.nl). Dat zegt genoeg. [parkvanbeervelde.be](http://parkvanbeervelde.be)

De Tuindagen van Beervelde vinden twee keer per jaar plaats: in mei en oktober. De komende 71ste editie is 10 t/m 12 mei. Met ook veel te doen voor kinderen. Adres: Beervelde-Dorp 75, Beervelde (vlak bij Gent).

## Alsof je in een beroemde Engelse tuin loopt

Oranjeboompjes. FOTO LOUËL DE JONG



## 5 LANDGOED TWICKEL

Betoverende collectie citrusbomen in Twente

De eerste rondleidingen op het Twentse landgoed Twickel werden al georganiseerd rond 1900. Geïnteresseerden moesten aanbellen bij het hek, tuinlieden lieten hen binnen. Tegenwoordig worden rondleidingen gegeven door deskundige gidsen. Er valt veel te vertellen, het kasteelpark is vaak aangepast aan de tijdgeest en de smaak van de bewoners. Noem Twickel gerust het 'Twents Hof van Eden', met ook een ommuurde moestuin waarvan een deel is verpacht aan een kweker van vaste planten en rozen.

Allemaal zeer de moeite waard, maar de citrusbomen zijn de echte kroonjuwelen. Rond 1700 kwamen hier de eerste oranjeboompjes, met enigszins bittere sinaasappels. Er ontstond een collectie die is opgenomen in de Nationale Plantencollectie. 'Tedere vreemde delingen uit het zuiden', noemde de zeventiende-eeuwse botanicus Jan Commelin de citrusbomen. In mei gaan ze naar buiten en staan de soms eeuwenoude bomen in tobbes langs het pad voor de oranjerie. [twickel.nl](http://twickel.nl)

Het huispark van kasteel Twickel is open van 1 april t/m 29 oktober (woe t/m zon, 10-17 uur; gesloten op Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag). Adres: Twickelerlaan 7, Ambt Delden.

Kwekerij De Border (traditionele kwekerij van vaste planten en tuinrozen): Twickelerlaan 13, Ambt Delden ([border.nl](http://border.nl)).