

Oost, west...

Berlijn op z'n best

Bijna twintig jaar na
de val van de muur
verruist deze Duitse
stad aan alle kanten.
Hoe fijn is Berlijn!



KURFÜRSTENDAMM

Of *Ku Damm* zoals de Berlijners zeggen, is de grootste winkelboulevard van de stad. Hier vind je de grote winkelketens en boetieks van dure modehuizen. Ook de beroemde *Gedächtniskirche* staat in deze straat (kerk die in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd werd. De ruïne van de toren dient als een monument voor vrede).



Coffeemamas

"Deze koffieketen vind je op een paar plekken in de stad. Hier heeft de winkel een zonnig terras voor de deur. Moeders met kinderen, studenten, mannen in pak, iedereen drinkt hier rustig een kop goede koffie."

Kurfürstendamm 72



KaDeWe

Het *Kaufhaus des Westens*, (*KaDeWe*) is het *Harrods* van Berlijn en daarmee het grootste warenhuis van het Europese vasteland. Vergaap je aan de heerlijkste delicatessen op de food-afdeling."

Taentzienstrasse 21-24

Rond Pariserstrasse véél bars en restaurants: van hippe sushibar tot pizza *take away*.



SAVIGNYPLATZ

Mooie en gezellige buurt met veel terrassen en aparte winkels.



Shoppen



Mirjam: "Vorig jaar september ben ik in Berlijn komen wonen. Mijn vriend kreeg hier een baan bij een platenmaatschappij, dus besloot ik met hem mee te gaan. Dat leek me wel een avontuur. Zelf ben ik freelance journalist, dus niet zo aan één

plek gebonden. Het bijzondere aan Berlijn vind ik dat het voormalige West-Berlijn te vergelijken is met steden zoals Londen en Parijs, terwijl het vroegere Oost-Berlijn na dertig jaar socialisme echt anders is. Soberder. Maar dat is aan het veranderen. Mitte was bijvoorbeeld lange tijd het centrum van Oost-Berlijn, nu is dat deel het centrum van de hele stad. Vooral daar ontdek je dat Berlijn een heel hippe stad is. Zelf woon ik in Prenzlauer Berg, één van de populairste wijken van de stad. Ik heb oude foto's gezien van mijn straat, die herkende ik niet terug! Erg vervallen zag het eruit, terwijl de straat nu gerenoveerd is en je je in een schilderachtige Parijse buurt waant. Op het pleintje bij ons voor de deur staat een pingpongtafel. Dat is zo grappig; iedereen speelt hier tafeltennis. Het is hier normaal om met vrienden op zondag een 'pingpong afspraak' te maken. Het gebied rond de Hackescher Markt (Noord-Mitte) is het leukst om te winkelen. Daar vind je de Hackesche Höfe, acht aaneengesloten hofjes met trendy winkels en restaurants. Als ik meer keuze wil, dan ga ik naar de Kurfürstendamm. Daar vind je *Zara*, *H&M* en *Mango* vlak bij elkaar. En natuurlijk het mega-warenhuis *KaDeWe*. Maar weet je wat ik mis? De *Hema*! Voor een goedkope kurkentrekker, dat soort dingen. En ik neem altijd gehaktkruiden mee uit Nederland, die verkopen ze hier niet. Maar ik heb niets te klagen over het eten hier, overal is goedkoop en gezond eten te koop. En er zijn veel restaurants en terrassen. Kom, ik laat jullie graag de stad zien. Dan eindigen we in mijn wijk rond de Kastanienallee. Dat is de centrale winkelstraat die in de volksmond casting allee wordt genoemd omdat iedereen daar heel hip is en graag gezien wil worden."

Voormalig West-Berlijn

Hauptbahnhof Berlin

"Tot vorig jaar was er niet één centraal station in Berlijn, maar een aantal kleinere. Vorig jaar is dit *Hauptbahnhof* geopend. Het is hypermodern met veel glas. Ik kom hier vaak, want bijna ieder weekend krijgen we vrienden uit Nederland op bezoek, die haal ik hier van de trein."

"Het is heel normaal om een 'pingpong-afpraak' te maken"

Onder het treinspoor zit een winkel met tweedehandse kunstboeken. Een stukje verderop vind je een kaartenwinkel met de leukste ansichten. Natuurlijk ook van het beroemde, Berlijnse ijsbeertje Knut én kaarten met een 'echt' brokje Berlijnse muur.



Riccardo Cartillone

Twintig jaar geleden kwam de Siciliaanse eigenaar in Berlijn wonen. En ging hij op bezoek, dan nam hij voor zijn vrienden schoenen uit Italië mee. De auto werd steeds voller, en zo werd het idee voor deze winkel geboren. Nog steeds rijdt de baas naar Italië, nu om schoenen te laten maken precies zoals hij ze wil.

Savigny Platz 5



Asienhandel DA

"Als je van Oosterse hebbedingetjes houdt, moet je in deze rommelwinkel inkopen doen. Desnoods alvast voor kerst (op zich geen gekke gedachte want de kerstlichtjes knippen hier ook in augustus). Kleurige Chinese vaasjes, schriftjes, kommetjes, pillendoosjes en kastjes voor weinig."

Kantstrasse 134b

Voormalig Oost-Berlijn

HÄCKESCHER MARKT

"Het gebied rond de Hackescher Markt (Noord-Mitte) is het leukst om te winkelen. Vooral in de Hackesche Höfe en de Neue en Alte Schönhauserstrasse. Hier voel je de Oost-Duitse sfeer nog en tegelijk is het heel trendy. Mensen gaan in deze buurt uit eten omdat het er goedkoop is."



Ampelmann Shop

"Eenmaal in Berlijn kun je niet om dit mannetje heen. De voetgangerslichten in Oost-Berlijn kregen in 1974 een ander verkeerslicht-mannetje: Ampelmann. Na de val van de muur dreigde hij te verdwijnen, maar na heftig protest mocht hij blijven. Nu is het Ampelmannetje een begrip hier. Er is dus zelfs deze Ampelmannwinkel waar van alles te koop is, zelfs bakvormpjes en T-shirts."

Hackesche Höfe, Hof 5
Rosenthalerstrasse 40/41





"Van 1961 tot 1989 werden West en Oost-Berlijn gescheiden door de Muur. Eigenlijk waren het twee muren met een stukje niemandsland ertussen. Anders was het te makkelijk om te vluchten. Er staan nog enkele overblijfselen van de Muur in de stad."

Bernauerstrasse 111

PRENZLAUER BERG

"Dit is de buurt waar ik woon. Ik vind deze wijk het meest typerend voor Berlijn. Mensen beginnen hier makkelijk een eigen zaak omdat de huren laag zijn. Daardoor gebeurt er veel, dat voel je."

Calypso shoes

"Overal waar je kijkt, tot hoog boven je, zie je schoenen en laarzen. Tweedehands, van elegante *Tommy Hilfiger*-schoentjes tot jaren '70 discolaarzen. Met een speciale grijpstok worden ze voor je naar beneden gehaald. Producers uit de Duitse film- en theaterwereld kopen hier schoeisel voor op de set."

Oderbergerstrasse 61



Tip van de behulpzame manager van *Hotel Kronprinz!* Bijzondere porseleintentoonstelling in *Slot Charlottenburg*, het grootste paleis in Berlijn. Echt een aanrader! Tot 4 november 2007

Shangrila

"Elk hofje van de Hackesche Höfe voelt als een nieuwe ontdekking. Er zijn zoveel aparte winkeltjes gevestigd. Hier hebben ze leuke woonaccessoires. Onder andere plaids, kussentjes en kralengordijnen."

Rosenthalerstrasse 37

oor de hele stad zie je leze 'stolpersteine' ter nagedachtenis aan de joden die zijn gedeporteerd naar Auschwitz. De goudglimmende keitjes liggen in de stoep voor het huis waar de mensen gewoond hebben. Indrukwekkend."



Kauf dich Glücklich

"Zoete winkel met de lekkerste wafels en ijs. In het weekend is het hier stampvol. Lijkt op oma's huiskamer, vrijwel alle jaren '60 meubeltjes zijn te koop. Op de bar glazen potten met zulke lollige kinderspeelgoedjes."

Oderbergerstrasse 44

Kijk op www.vriendin.nl voor meer cityshoppin!



Fridas Schwester

"Ik heb goede herinneringen aan dit café. Hier hebben we gegeten nadat mijn vriend het aanbod kreeg om in Berlijn te komen werken. Dan ga je ineens anders naar een stad kijken. Ze hebben hier echt de lekkerste apfelstrudel!"

Neue Schönhauserstrasse 11

East Berlin

"Dit is één van mijn favoriete kledingwinkels. Typisch Oost-Berlijn-hip. Mooie *streetwear*, jurkjes en tops. Ook shirts met opdruk van Oost-Berlijnse symbolen, maar heel subtiel."

Alte Schönhauserstrasse 34

Brandenburger Tor

Samen met de Rijksdag, Alexanderplatz, Checkpoint Charlie en boulevard Unter den Linden de grote symbolen van Berlijn.

