

Terrasjes op intieme pleintjes, winkels waar je nooit meer weg wilt, parken met palmen en kunst van Gaudí en een breed strand. Nicole verhuisde zes jaar geleden van Amsterdam naar Spaanse parel Barcelona. Aan Vriendin's Louël laat zij haar favoriete plekken zien.

Het beste Bar

Nicole: "Spanjaarden eten pas rond half elf 's avonds... dat blijft wennen. Vóór negen uur zit hier dan ook niemand in een restaurant. Maar de cafés zijn dan overvol, met vaak schalen heerlijke tapas op de bar. Mijn kinderen Anna en Thomas van zes en acht zitten op een Spaanse school. Soms denk ik: is dat niet te zwaar voor ze? Want thuis spreken we gewoon Nederlands. Maar ze hebben het naar hun zin, daarbij vind ik het belangrijk dat ze de taal leren en met Spaanse kinderen in contact komen. We wonen aan zee, in het plaatsje Castelldefels, vlakbij Barcelona. Mijn man Chris werkt middenin het centrum van de stad, soms haal ik hem op en gaan we lekker eten op een van de vele terrasjes. Het buitenleven en die mediterrane sfeer vind ik heerlijk. De kids spelen ook altijd buiten: in april begin ik hen al elke dag in te smeren met zonnebrand. De schooldagen zijn ook lang. Ze beginnen om negen uur en komen om vijf uur pas thuis. Maar tussen de middag hebben ze pauze van een tot drie. De bekende siësta. De eerste jaren hier heb ik vooral mijn man geholpen met het opzetten van zijn bedrijf. Verder ben ik als moeder druk met mijn gezin in een nieuw land te laten wennen. Dan bedoel ik onder meer contacten leggen en samen de taal leren. Sinds twee jaar ben ik aan het werk als gids in Barcelona. Meestal doe ik wandeltours door de leukste wijkes van de stad waarbij ik de nadruk leg op de hippe en trendy buurtjes.

Casa Batlló

Net als de andere bouwwerken van architect Gaudí trekt ook dit huis aan de Passeig de Gràcia veel bekijks. De voorgevel is bedekt met potscherven en glasmosaïek. "En sla Boulevard Rosa niet over: een galerij vol kleding- en schoenenwinkels."

De wijken El Borne en El Raval vind ik het leukst, daar kom je in een wirwar van kleine straatjes terecht. La Rambla is de bekendste straat van de stad, maar erg toeristisch. Toch moet je dit wel gezien hebben. Loop je deze straat uit, dan kom je bij zee. Ik weet wel een paar leuke strandtentjes, maar nu eerst de winkels!"



EL RAVAL

"Deze wijk heeft net een enorme opknabbeurt gehad en is erg in opkomst. Dat is zo leuk hier: besluit de gemeente een wijk op te knappen, dan gebeurt dat ook meteen goed. Verschijnen er bomen en bankjes op een voorheen kaal plein en worden pandjes opgeknaapt. En ja, dan komen de leuke winkels vanzelf."

van... Barcelona

Twiggy

"Van juni tot oktober loop ik op open schoentjes of slippers. Hier verkopen ze trendy Spaanse merken. Die zijn echt goedkoper dan in Nederland. De eigenaar vertelt dat de chiquere schoenen vooral in Alicante gemaakt worden, de hippe bohémien schoenen op de Balearen. Dus Ibiza en Mallorca."

Calle Elisabets 20.

Blow

"Louis Vuitton-schoentjes, Chanel-pumps, Dior-tasje, alles is even exclusief in deze vintage-winkel. Ook brillen, sieraden en stoere leren tassen. Een must voor fashionliefhebbers."

Carrera del Doctor Dou 11.



Boqueria

"In deze enorme markthal haal ik altijd verse tonijn. Ik koop op z'n Hollands: twee ons van dit of dat. Spanjaarden kopen een hele vis. Alles is hier superkwaliteit, of het nu fruit, groenten, vlees of vis is."

Mercat de la Boqueria.



Bar Lobo

"Tip voor een lekkere lunch, tapas of drankje! Met mijn Catalaanse vrienden ga ik hier vaak pas om half elf 's avonds eten. Maar het goede is dat je óók om zeven uur al terecht kunt voor een lekkere maaltijd. En dat is best uitzonderlijk."

Calle Pintor Fortuny 3.



Custo Barcelona

"Twee broers, beide kledingontwerper, zijn grondleggers van dit designerslabel. Ze hadden al een winkel in Spanje, maar pas na hun doorbraak in Hollywood ging het thuisland ook compleet overstag. Het is niet goedkoop, wèl maak je indruk als je met een T-shirt of jurkje van Custo uit Barcelona komt."

Plaza del Pi.



Desigual

"Dit is het betaalbare antwoord op Custo. Eveneens kleurrijk en frivol, de vestigingen schieten als paddenstoelen uit de grond."



Granja M.Viader

"Stop hier voor een kop koffie! De zaak bestaat al 125 jaar, het bewijs zijn de vergeelde familiefoto's aan de muur. Ze serveren Catalaans eten, zoals huisgemaakte worsten, kazen uit de regio en gebak. Favoriet van mijn dochter is de ensaimada, een zoete lekkernij van Mallorca."

Carrer Xuclà 4-6.





EL BORNE

“Misschien wel de populairste wijk van de stad. Het is een jonge buurt, met veel kleine winkeltjes. Tot een aantal jaar geleden stelde het nog weinig voor, tot artistiekelingen en studenten hier gingen wonen. Nu is El Borne zo hip dat de huren onbetaalbaar zijn. Ook 's avonds heel gezellig.”



Como Agua de Mayo

“Typisch Spaans: winkeltjes met én schoenen én tassen én kleding én sieraden. En nog allemaal stijlvol ook, zoals hier. Mijn moeder is daar elke keer weer door verrast als ze bij mij op bezoek is.”
Banys Nous 17.



Betty B Outlet

“Bij Betty B hangen de leukste jurkjes, bloesjes en rokjes van onder andere *Gucci*, *Prada* en *Miu Miu* voor een stuk minder.”
Louël legt voor héél even haar blocnote opzij.
Carrer del Rec 58.



Camille & Lucie

“Dit winkeltje is leuk om even te noemen. Het ligt vol met replica's van ringen van bekende ontwerpers. Een en al blingbling dus. Een voor dertig euro, twee voor vijftig euro.”
Carrer de L'Argenteria 53.

Beatriz Furest

“Deze Barcelonese tassenontwerpster heeft inmiddels een eigen winkeltje. Haar stoere, zachtleren tassen in opvallende kleuren doen het goed hier.”
Carrer de L'Esparteria 1.



Bubó

“Om van te watertanden, zo lekker is al het zoets hier. De taartjes, koekjes en toetjes zijn kunstwerken op zich. Hou je meer van hartig, loop dan een paar deuren verder naar binnen.”
Carrer Caputxes 10.

Parc Güell

Vanaf de 'slangenbank' heb je een spectaculair uitzicht over de stad met daarachter de zee. Shoppen is leuk, maar koel wandelen tussen de dennen- en palmbomen ook.



Het strand

“Barcelona heeft alles: mooie winkels, parken, kunst én een strand. Geen knullig stadstrandje maar een échte kust. Tip voor een leuke strandtent is *Bestial* aan de Platja de la Barceloneta. Is er geen plek, ga dan naar het ernaast gelegen *CDLC* of *Agua*.”

Laatste tips van Nicole...

Sephora: “Gigantische parfumeriewinkel waar je alles lekker mag uitproberen.”
Calle de Pelai 3.

Plaza del Pi op zaterdag: “Net Montmartre in Parijs met kunstenaars die op straat schilderen.”

Santa Maria del Mar: “Deze kerk in de wijk El Borne loop ik vaak even binnen. Bijzondere sfeer, ook als je niet gelovig bent.”

Pilar Burgos: “Schoenen in alle kleuren!”
Rambla Catalunya 30.

“Trek tijd uit voor de lunch. Dat doen alle Catalanen. Kun je na drieën weer naar hartelust shoppen en genieten van deze heerlijke stad.”

Wil je een persoonlijke rondleiding door de stad? Kijk dan eens op:
www.barcelona-different.com.



La Sagrada Familia

De wereldberoemde kathedraal is het laatste bouwwerk van Gaudí. Hij werd volledig in bezit genomen door dit project en leefde de laatste jaren van zijn leven op de bouwplaats. Het is nog altijd niet af.