



Tinder love

Tinder? Is dat niet die dating app voor jongeren en snelle seks? Ja, maar ook steeds meer 60+'ers maken een profiel aan. Niet omdat ze per se op zoek zijn naar huisje-boompje-beestje, maar omdat ze iemand willen ontmoeten met wie het écht klikt. Geheimzinnigheid en schaamte onnodig. Lees de verhalen van Carol, Willem, Diny, Nico en Rose.

INTERVIEWS: LOUËL DE JONG | BEELD: YVETTE WOLTERINCK | VISAGIE: JUDITH VAN DER ZWET

‘Een beetje speelsheid mag, ik dol ook wel wat’



Carol Thomas (1945) is sinds anderhalf jaar actief op Tinder. Na een bewogen leven is het weer tijd voor een lieve man, die ook een beetje rebels is. Net als zichzelf.

NIET IN HET SCHAP

“Ik ben opgegroeid in Heemstede en Aerdenhout, in een keurig gezin. Rebels was ik – nog steeds inderdaad – en tegelijk erg invoelend en sociaal. Ik heb een bewogen leven achter de rug, met allerlei soorten banen: van nanny tot verkoopster in een motorzaak, waar ik mijn Engelse man leerde kennen. De jaren met hem waren heerlijk. Hij was ontzettend lief en droeg mij op handen. Na zijn plotselinge overlijden zat ik in een diep dal. Ik moest de draad weer oppakken en om me op te peppen maakte een vriendin een Tinder-profiel voor me aan. Want ja, waar vind je een leuke vent? Hij ligt niet in het schap van de supermarkt. Mij weer veilig, geliefd en vertrouwd voelen met iemand, dat is waarnaar ik zoek. En iemand die mij zo nodig remt in mijn spontaniteit.”

FAKE-ALERT

“Ik help graag mensen, ben goed van vertrouwen, en op Tinder zijn ook mannen actief met een fake-profiel. Daar moet je echt alert op zijn. Zo had ik contact met een leuke vent in de VS, van wie de vrouw was overleden, met een dochter van 7. We chatten geruime tijd, prachtige verhalen gingen over en weer, hij zou naar Nederland komen voor een ontmoeting, tot hij plots vertelde dat z'n kind een dure hersenoperatie moest ondergaan. En of ik misschien kon bijdragen in de kosten? Bijna ging ik hierin mee, tot gelukkig de alarmbellen afgingen. Zo zie je, zo bijdehand als ik kan zijn, tuin-

de ik er toch bijna in. Want het bleek allemaal verzonnen. Het ging louter om geld.”

PUPPY

“Ik app al jaren met een leuk joch van 47. ‘Puppy’ noem ik hem ook. Het is een bijzonder contact, we weten veel van elkaar. Hij wil meer, maar ik houd de boot nog steeds af. Bang dat als we te ver gaan voor beiden de spanning eraf is. Ik koester dit contact te veel.”

LEUKE SPEELTJES

“Mijn ervaring, na anderhalf jaar, is dat mannen vooral gráág over hun goede kwaliteiten praten en al snel laten merken wat ze echt willen – om dat te begrijpen is verder weinig fantasie nodig. Het liefst op korte termijn, en je moet niet te ver weg wonen. Ook is het al regelmatig gebeurd dat ik 's avonds een chatgesprek wil afronden en een man vraagt of ik nog leuke speeltjes op m'n nachtkastje heb. En na een eerste strandwandeling werd ik eens direct heftig op mijn mond gezoend. Ook de handjes werden lossler, feestje over dus!”

DEUR IN HUIS

“Ik wil het opbouwen. Een beetje speelsheid mag, ik dol ook wel wat. Maar tijdens de eerste chat of ontmoeting meteen met de deur in huis vallen, vind ik onbeschoft. Ik ben helemaal niet van de onenightstands. *Never!* Toch hoop ik een stoere vent te vinden met respect, diepgang en veel humor, die ook een beetje rebels is.” ▶





‘Ik ben geen 16 meer, ik draai niet om de hete brei heen’

Willem van Waveren (1954) date alleen met vrouwen in een straal van dertig kilometer rond zijn woonplaats Haarlem. Anders wordt het te ingewikkeld met (soms) twee kinderen thuis. Het liefst spreekt hij snel af, om elkaar in de ogen te kunnen kijken.

PROFIEL

“Veel vrouwen hebben een foto waarop ze veel jonger zijn. Of met zonnebril, of genomen op een vakantiedag en heel gebruikt. Ik heb al vaak meegemaakt dat er een heel ander persoon het café komt binnenwandelen dan degene van het fotootje. Maar wie houd je daarmee voor de gek? Alleen jezelf toch?”

HET BEEST

“Ik neem het allemaal niet zo serieus, ik maak er gewoon een feestje van. Leuk joh, ik ben al in heel wat dorpen en steden geweest waar ik anders nooit zou komen. Ik ben geen 16 meer, ik draai niet om de hete brei heen. Ik wil ook zo snel mogelijk afspreken, iemand in de ogen kunnen kijken. Samen iets drinken of eten. En altijd eerst een nachtje erover slapen, de volgende dag vraag ik hoe ze de afspraak vond. Dat ik op Tinder zit is geen geheim. Hoewel mijn zoons – 11 en 16 – nog nooit een date ontmoet hebben, weten zij het ook. Sommige vrienden noemen me al Het Beest, omdat ik best geregeld afspraakjes heb. Niet dat ik alles tot in detail vertel, maar ik heb wel eens verhalen. Zo zocht iemand een date voor het Boekenbal, dus daar ging ik. In smoking, zij mooi opgedirkt, dansten we tussen BN'ers en schrijvers. Het is niks geworden, aan het eind van de avond had ik

zere voeten en zij wilde per se blijven. Ook heb ik weleens meegemaakt dat mijn date zei dat ze even haar portemonnee moest halen en niet meer terugkwam. Zat ik daar alleen op die barkruk.”

DE SJAAK

“Pas geleden nog had ik in een week drie keer afgesproken met een vrouw. We hadden echt een klik, maar zij was nog niet toe aan een nieuwe liefde. Dat is de crux: ben je de eerste na een lange relatie, dan ben je de sjaak. Dat werkt niet. Na een huwelijk of lange relatie moet iemand eerst zichzelf weer vinden. Dat heb ik zelf ook ervaren na mijn scheiding.”

OOK ZIJ

“Slechts een paar keer ben ik op de eerste date met iemand naar bed gegaan. Dat heb ik wel geleerd: er zijn ook vrouwen die uitsluitend seks willen. En ook dat mannen én vrouwen vreemdgaan.”

HALVE SECONDE

“Ik vaar op mijn intuïtie. Eigenlijk moet er in de eerste halve seconde al een vonk zijn. Ik val op vrouwelijke vrouwen, het liefst iets jonger, rond de 50, omdat ik zelf nog zo'n spring-in-'t-veld ben. Ik hou van een beetje flaneren, een terrasje pakken, lekker eten. En ze moet niet jokken over haar leeftijd.” ▶

‘Mannen willen ’s avonds vooral een beetje opwindend heen en weer chatten’



Diny Jansen (1953) is sinds een aantal maanden actief op Tinder. Ze wordt al grappend gewaarschuwd door haar kinderen dat ze het wel veilig moet doen. Maar eerst moet de juiste man zich melden.

ZWAARD

“Ik wil geen man die kleiner is. Ik heb eens een leuke date gehad met iemand naast wie ik groter was. We hadden lol. Ik had voor hem een zwaard van Yakults gemaakt – uit ons gechat was gebleken dat hij last had van z’n darmflora. Het was een geweldige dag, maar het is niks geworden. Dat hij kleiner was speelde mee voor mij.”

OVERLEVINGSSTRATEGIE

“Mannen in mijn leeftijdscategorie willen liever een iets jongere vrouw. Dat is gewoon zo. Dus in overleg met vriendinnen heb ik besloten om vijf jaar te liegen over mijn leeftijd: Hallo, hier ben ik, Diny van 60! Misschien moet ik mijn profielfoto veranderen, dat is best een stoere foto. Ik ben een onafhankelijke vrouw, maar dat stoere is ook een overlevingsstrategie. Daarnaast ben ik zorgzaam, dat ziet niet iedereen.”

GEEN ONS

“Mannen willen ’s avonds vooral een beetje opwindend heen en weer chatten. Maar vlak vrouwen niet uit! Een vriend vertelde me waarom hij en zoveel andere mannen ‘geen ONS’ op hun profiel zetten – dat staat voor ‘geen onenightstand’. Het schijnt dat ze de vrouwen van zich af moeten slaan. Vrouwen die uit zijn op seks, dure etentjes of een goed pensioen.”

MANNENDINGEN

“Dates puur voor de seks heb ik niet. Mijn kinderen waarschuwen me soms grappend:

‘Mam, wel safe seks hè? Jullie generatie verspreidt de meeste geslachtsziektes!’ Dan lachen we daar vervolgens hartelijk om en kijken we of er nog een leuke match is. Vorig jaar zomer heb ik een relatie van twintig jaar beëindigd, in goede harmonie. Heerlijk nu die vrijheid. Toch wil ik wel weer een leuke man in mijn leven. Om ‘mannendingen’ mee te doen, zoals naar de Formule 1 en op vakantie in een bus stappen en gewoon doorrijden tot het eindpunt – met twee vrouwen voelt dat echt minder veilig. Ik wil ook weer bemind worden. Maar ik zeg eerlijk: ik voel me kwetsbaarder dan vroeger. Ik ben in een leeftijdsfase aangekomen waarin ik strammer en stijver kan worden. Waarin kwalen als incontinentie, aambeien en vergeetachtigheid de kop op kunnen steken. Dat is niet leuk, maar zo is het. Ik vind dat we daarover eerlijk moeten zijn. Tegelijk voel ik mij nog vitaal. Zo werk ik nog fulltime, als zzp’er regel ik financiële zaken in de zorgsector.”

KNORRENDE CAVIA’S

“Mannen met likkende honden, spinnende poezen en knorrende cavia’s op hun profielfoto, dat vind ik vreemd. Maar het allerergste vind ik mannen met kinderen en kleinkinderen op hun foto. Wat hebben die in godsnaam met een date te maken?” ▶





‘Ik ben gevoelig voor een mooie verschijning, maar tot op zekere hoogte’

Nico Stet (1951) is sinds kort actief op Tinder. Dat via een andere site doet hij al langer. Door schade en schande wijzer én rustiger geworden, hoopt hij de vrouw te vinden met wie het als vanzelfsprekend klikt.

ANGST VOOR AFWIJZING

“Ik zoek een iets jongere vrouw, maar niet extreem jong. Laatst ging ik met mijn vrijgezelle buurmannen de stad in – iets wat ik niet vaak doe. Terwijl zij vrolijk met iedereen praatjes maakten, voelde ik me niet echt happy aan die bar. Dan denk ik: wat dóe ik hier? Ik voel me gauw een te oude man die contact zoekt met een te jonge vrouw. Dat verkrampt. Misschien ben ik ook wel bang afgewezen te worden. Vroeger ging het allemaal vanzelf.”

VERKEERDE VROUW

“De vluchtigheid vind ik een nadeel. Maar de eerste stap is op deze manier wel gezet. Ik kom op allerlei plekken. Klikt het niet? Pech gehad. Toch heeft het mij heus weleens onzeker gemaakt als ik naar de andere kant van het land was gereden en bleek dat de vrouw in kwestie onze date geen succes vond. Ook heb ik een keer gehad dat een leuke vrouw het restaurant binnenliep en ik haar bijna enthousiast begroette, tot ik ontdekte dat mijn date erachter liep. Ook dit werd geen liefdesverhaal. Wel een vriendschap overigens, dat kan ook.”

NIET VOLGZAAM

“Ik ben vrij open en rechtstreeks. Vrouwen stellen zich vaak voorzichtiger op. Ben ik kritisch, dan vinden ze het jammer dat we ‘niet op één lijn zitten’. Ik ben geen timide, volgzaam man. Klopt. Wel ben ik een gevoelsmens, ook al straal ik dat niet uit.”

HOEZO VERANDEREN?

“Ik krijg contactverzoeken van vrouwen van alle leeftijden. Dat vind ik bijzonder, net als dat er nogal wat vrouwen zijn die meteen op de eerste afspraak meer willen dan alleen praten. Ook opvallend: veel dames zien er in werkelijkheid anders uit dan op hun profielfoto. De buitenkant in alle vormen is ontzettend belangrijk, merk ik. Zeggen ze op de eerste afspraak dat mijn haar langer moet, of ze willen mijn huiskamer veranderen. Dat maakt me kribbig. Waar gáát het om? Ik ben gevoelig voor een mooie verschijning, maar tot op zekere hoogte. Als we ouder worden mankeren we allemaal wel wat. Dat moeten we accepteren, leuk of niet.”

DIE ENE

“Nog steeds werk ik parttime op een middelbare school – een andere dan waar ik jarenlang adjunct-directeur was. Verder maak ik muziek, ik schilder en heb kleinkinderen. Daarmee ben ik best druk. Sinds mijn scheiding, vijftien jaar geleden, heb ik drie keer een relatie gehad en veel dates. Ik hoop nog steeds op die ene, ontspannen ontmoeting met een vrouw met wie het als vanzelfsprekend klikt. Iemand die juist wel dichtbij komt. Mijn drie volwassen kinderen vinden het dapper dat ik blijf zoeken. Maar ik ben blij als ik kan stoppen met daten, ik doe het liever niet.” ▶

‘Het mag allemaal wat minder verstandig. Hij hoeft niet perfect te zijn’



Rose Schmitz (1952) heeft de leukste ontmoetingen via Tinder. Niet allemaal grote liefdes, wel types uit andere kringen dan zichzelf. Soms heeft ze gewoon zin in avontuur.

➔ Een passende partner vinden rond je 60ste blijkt zo gemakkelijk nog niet. Bekijk de filmpjes van Diny en Nico op [Zin.nl/tinder](https://www.zin.nl/tinder). Daar leest u ook tips om zelf actief te worden op Tinder. En kunt u luisteren naar een podcast!

NOOIT NOOIT

“Sinds de zomer van 2017 zit ik erop, aangemoedigd door mijn dochter van 30. Het is laagdrempelig, je downloadt de app op je telefoon en komt eenvoudig en snel in contact met anderen. Na mijn eerste huwelijk was ik niet van plan ooit nog samen te wonen, laat staan trouwen. Maar ik deed het toch. Met mijn tweede man, ontmoet op een datingsite, had ik mooie jaren tot hij overleed. Dus zeg nooit nooit.”

VAN BOER TOT AGENT

“Ik maak kennis met mensen die ik anders niet ontmoet zou hebben. Zo had ik een afspraak met een biodynamische boer van 46. We leerden veel over elkaars leven, ik ben psycholoog en directeur van een ggz-instelling, iets heel anders dus. En ik had een match met een politieagent, ook een veertiger. Met beiden is het daarbij gebeven, maar ik kom er zo wel achter hoeveel leuke mensen er rondlopen.”

SWIPE RECHTS

“Je hoeft niet meer een leven op te bouwen samen. Je hoeft niet meer samen kinderen te krijgen, een huis te kopen enzovoort. Het mag wat minder verstandig. Hij hoeft niet perfect te zijn. Soms heb ik gewoon zin in avontuur. Zie ik een leuke man, dan swipe ik zijn foto naar rechts, wat op Tinder betekent dat je geïnteresseerd bent.”

KENNER GEZOCHT

“Ik swipe naar rechts als ik denk dat ik iets van hem kan leren. Bijvoorbeeld een man

met een uitgesproken muzieksmaak of met veel kennis over geschiedenis. Een intelligent iemand die mij inspireert, met wie ik kan sparren. En om lange reizen mee te maken. Ik heb genoeg vrienden, maar zoiets exclusiefs als reizen vind ik mooi om met een partner te doen. Ik ben sowieso geïnteresseerd in mensen, dat is mijn vak. Inkijkjes in andere werelden vind ik boeiend. Ik ben gewend daarin het initiatief te nemen. Dat schrikt mannen nogal eens af. Net als mijn drukke baan en onafhankelijkheid.”

KIERTJE

“Vrienden en familie vinden het stoer. Mijn kinderen hopen dat ik een leuke vent tegenkom die mijn partner wordt. Toch wen ik eraan alleen te leven. Het is niet zo dat ik per direct een partner zoek. Het is meer dat ik de deur op een kier zet.”

VIRTUELE KROEG

“Het kost je misschien een paar blauwe plekken, maar daar kom je wel overheen. Op deze manier is het gemakkelijker een leuke partner te ontmoeten dan op een conversatiecursus Spaans. Tinder is een soort virtuele kroeg. Je moet gewoon niet te hoge verwachtingen hebben. Het niet al te serieus nemen. Ik heb rustig meerdere dates tegelijk. Mannen die alleen een foto op hun profiel hebben en geen tekst, swipe ik meteen weg naar links. Het gaat niet alleen om het plaatje, ook om wat iemand te vertellen heeft. Zelfs een korte tekst kan veelzeggend zijn.” ■

