

# Hamburg

Van Altona  
tot zeehaven

**Op 54 graden noorderbreedte en  
10 graden oosterlengte ligt hip  
Hamburg. Shoppen? Hier kan het.**

Na Berlijn is Hamburg de grootste stad van Duitsland. Met een enorme zeehaven, maar ook met lekker veel winkels maakt Hamburg indruk. Absoluut de leukste wijk van de stad is het Karolinen Viertel – een hippe wijk waar jonge ontwerpers hun winkel hebben – en de stadsdelen Altona en Ottensen – de gezellige buurt waar de locals hun inkopen doen. Het is ook zeker de moeite waard een kijkje te nemen in de multiculturele wijk St. Georg. Daar vind je een Indiase supermarkt tegenover een antiquariaat en biologisch eethuisjes. In het oude centrum, de Altstadt, zijn vooral de warenhuizen, winkelpassages en de bekende winkelketens. Maar hier vind je ook de chique winkelstraat Neuer Wall. Ook Sylvie van der Vaart werd hier regelmatig shoppend gespot.





1 Achterin deze winkel wordt gewerkt achter de naaimachine. Unieke kleding, *Lola*, Glashuttenstrasse 4. 2 Winkel vol mooie spullen voor in je huis, *Die Hausfreunde*, Glashuttenstrasse 106. 3 Cadeau-idee: unieke vilten sleutelhanger met bijvoorbeeld een anker uit havenstad Hamburg, *Faktorei Geheim*, Glashuttenstrasse 5. 4 In dit brocante-souterrain loop je een gekke, sprookjesachtig mooie droom binnen. Kunstenaar Stephan Watrin maakt objecten van alles wat hij op straat vindt. Maar er zijn ook geweien en oude poppenkastpoppen te koop, *Senator Watrin*, Marktstrasse 29. 5 De burlesque, Dita von Teese-stijl is hot in Hamburg! Ontwerpster Silvie Jungbluth maakt kinky, punk-rock kleding, *Jungbluth*, Marktstrasse 25. 6 Natalie von Mett maakt prachtige, trendy sieraden die toch zachte nostalgie uitstralen. Zonde om over te slaan, *Nuts @ Pearls*, Turnerstrasse 10. 7 Eigenaar Noah kent iedereen en raakt niet uitgepraat over zijn enorme collectie vintage sneakers, trainingspakken en meer. Lenny Kravitz is vaste klant, *Hot Dogs*, Marktstrasse 38. 8 In Hamburg maak je veel gebruik van de ferry, zoals Vriendin's Louël hier. Ze is op weg van haar hotel aan de zuidoever van de Elbe, naar het centrum. 9 Hoedenontwerpster Ulla en kledingontwerpster Evanjeline vestigden zich samen in een schattig pandje. Van alpinopetjes met knoopjes tot zweriger rokjes, *Rotkäppchen*, Glashuttenstrasse 102.





1 Geleerde pandjes en portieken in stadsdeel Ottensen. 2 Winkeltje vol heerlijke chocolade, zo uit een film, *B. Sweet*, Stangestrasse 3. 3 Woonwinkel vol hebbedingen, *Konus*, hoek Eulerstrasse/Bahrenfelderstrasse.

4 Altstadt. In het oude centrum zijn de Spitalerstrasse en Mönckebergstrasse dé winkelstraten. Geen verrassende winkels, behalve *DEPOT*: twee etages interieurspullen op kleur gerangschikt. En de *Alsterarkaden* doen denken aan Venetië. 5 Must voor 'fashion addicts': kleding van alle beroemde designers onder één dak. Grote winkel, dus je kunt er rustig rondkijken, *Unger Hamburg*, Neuer Wall 35. 6 Tip voor een lekkere, snelle Aziatische hap, *Bok*, verspreid door de stad. 7 Enorm pand (een voormalig slagerij) waar je de leukste cadeaus en spullen voor in huis koopt. Ook zijn hier een koffiefabar en een filiaal van de mooie kledingwinkel *Holling* gevestigd, *Lager Haus*, Lange Reihe 27.

8 Bakkerij met koffiehoeke waar de locals hun brood en berlinerbollen kopen, *Dat Backhus*, Lange Reihe 29.

9 Leuke extraatjes... Met een dagkaart voor het openbaar vervoer kun je onbeperkt en gemakkelijk reizen met metro, bus en boot. Tijd over? Bezoek het negentiende-eeuws pakhuizencomplex Speicherstadt en de iets verder gelegen wijk Eppendorf, rond de universiteit. Mooie huizen en veel kleine winkels, bars en restaurants.